

Voor U gelezen : Joël VANDEMAELE "IN DE SPIEGEL VAN DE GESCHIEDENIS"

Bij uitgeverij "De Katteman" Stoppelweg 13, 8978 Abele-Watou verscheen een opmerkelijke historische studie.

De titel geeft reeds een idee van de inhoud. Vandemaele vindt namelijk Oud-Friesland en Oud-Saksenland in Frans-Vlaanderen terug met een Keltenspoor naar Atlantis. Bij het zoeken naar de herkomst van de naam van zijn woning, een oude hoeve "De Katteman" of Ferme Kattemien" kwam de auteur tot het besluit dat de "katten"-benamingen in de streek; Katsberg, Kattebeek, Kattestraat, Kattenfeest, Kattenstoet en zo meer niets te maken hebben met het huisdier maar met de "Chatti" (Katten) een bevolkingsgroep in Noord Frankrijk in de voor-romeinse tijd.

Op basis van geschriften van de Nederlandse archivaris Albert DELAHAYE en het "Oud-Friese Oera Linda Boek", beiden door vak-historici betwist, en een reeks gegevens uit de toponymie en etymologie wil hij een heel stuk geschiedenis vanuit een "ander historisch perspectief" herdenken en opnieuw schrijven.

Om oude teksten juist te situeren en te verklaren en om plaatsen en rivieren aan te wijzen hanteert hij de "West-orientatie", een begrip waarbij oude kaarten worden bekeken met een kwartslag naar links. Hierbij komt hij tot het hierboven aangehaalde besluit dat tussen 1.000 en 2.000 jaar voor onze tijdrekening Friezen en Saksen in Noord-Frankrijk woonden. Het moeten toen geduchte zeevaarders zijn geweest want hij laat ze op hun reizen Athene stichten en een deel van de Indus koloniseren. Louter fantasie ? Wij laten het aan de vakhistorici over om dit uit te maken.

Joël Vanmaele was een tijdlang in Oostende geaffecteerd in het O.L.Vrouwecollege waar hij tenandere een even "opmerkelijke" lapnaam had.

J.B. DREESEN

-----

VEILING 1997

Op donderdag 30 januari 1997 gaat voor de 25ste maal de jaarlijkse Veiling van de Plate door onder leiding van de heer O. VILAIN.

Zoals steeds komt er een % ten goede van "De Plate". Dit procent wordt vastgesteld op 20 % dat afgehouden wordt van de verkoopsom.

Personen die wensen stukken te laten veilen mogen de lijst van de te veilen stukken (zo gedetailleerd mogelijk) binnenbrengen bij de heer O. VILAIN, Rogierlaan, 38 bus 11, Oostende.

De stukken (boeken, foto's, affiches, plannen, enz. maar geen breekbare voorwerpen) moeten wel betrekking hebben op Oostende of de kuststreek.