

Aperitief
Champignon roomsoep
Opge vulde ananas met garnalen
Sorbet
Verse zalmforel - asperges in roomsaus
hertoginne aardappelen
Sabayon van kirsch

Na de maaltijd volgt het optreden van de gekende zangeres van het vissersleven, laureate van het Festival van Visserslied 1989

Ivonne LELIAERT

uit Knokke-Heist. Zij zal ons vergasten op een reeks, vlotte, zelfgeschreven vissers- en zeemansliederen. Een enige kans om kennis te maken met de persoon en de stem van onze oostkust-nachtegal.

Bij deze gelegenheid wordt hulde gebracht aan onze verdienstelijke medewerker **Desiré VAN DUUVENBODEN**. die zich jarenlang met hart en ziel voor het museum inzette en momenteel van een welverdiende rust geniet in eigen midden.

De deelname in de kosten bedraagt 850 Fr (achthonderd vijftig Fr) per persoon. Hierin zijn begrepen : het aperitief, de maaltijd en het optreden. De drank is uiteraard niet inbegrepen en dient men, elk voor zich aan tafel, onmiddellijk af te rekenen.

De deelname in de kosten gebeurt door storting op rekening

000-0507753-55
Jan Dreesen
Rode Kruisstraat 4 - Oostende

met vermelding "Deelname aan souper en kleinkustavond, 5 december 1992 met X personen" en dit vóór maandag 30 november 1992.

Wij rekenen stellig op Uw aanwezigheid en elk zegge het voort.

J.B. DREESEN

DE OPSTAND TEGEN DE NEDERLANDERS IN 1830
TE OOSTENDE

door Jan DREESEN

Bij een onderzoek in het "Kabinet des Konings" in het Algemeen Rijksarchief in De Haag, vond de heer H. van LOO uit Rijswijk, maar van Oostendse voorouders, in de stukken van het jaar 1844, een verzoek van een Joseph van CUIJL, scheepsmakelaar te Oostende, gericht aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden om hem tot Nederlands Consul te Oostende te benoemen.

In de bijlagen van het request bevindt zich een aanbeveling van C. van der VOORT die in 1830 te Oostende werkzaam was als boekhouder op het Kantoor van de In- en Uitgaande Rechten en waarin hij schrijft hoe hij met vrouw en zes kinderen in de nacht van de opstand van 30 september 1830 een veilig onderdak vond bij de Oostendse scheepsmakelaar Joseph van CUIJL omdat hij gevaar liep "het Slagtoffer te worden van de toemeloze woede der oproerige

benden uit de heffe des volks".

Het bundel bestaat uit :

1. het request van de heer Joseph van CUIJL,
2. de verklaring van de heer C. van der VOORT,
3. een verklaring van notabele scheepsreders, kooplieden en commissarissen wonende te Oostende met betrekking tot de heer J. van CUIJL.

Een copij van dit bundel, geschonken door de heer H. van LOO, berust in het archief van DE PLATE onder het nummer 0185/92 a tot en met h.

Aangezien er over deze periode uit onze Oostendse geschiedenis tot nog toe weinig gepubliceerd werd, nemen wij de verklaring van de heer C. van der VOORT, integraal over. Zij bevat enkele interessante gegevens in verband met het vertrek van de Nederlanders uit onze stad.

Waarschijnlijk was de heer Joseph van CUIJL een van de, talrijke, Orangisten die onze stad destijds rijk was. Tot diezelfde groep zullen dan ook wel de notabelen behoord hebben die de aanvraag van de heer van CUIJL steunden met een verklaring. Deze verklaring was ondertekend door de volgende personen : J. DUCLOS ASSANDRI

J. COUSIN
L. DEN DUYTS
BONDUEL
VANDENABEELE

allen wonende te Oostende.

Wij danken van harte de heer Harry van LOO voor deze dokumenten en ons geacht medelid Julien BEYEN die eens te meer als tussenpersoon fungeerde.

Bron : "Kabinet des Konings" in het Algemeen Rijksarchief van De Haag. Stukken van het jaar 1844.

De verklaring van de heer C. van der Voort

" Ik Ondersgetekende C. van der Voort Boekhouder ten Kamere der In en Velgwaarde Regeer. te Rotterdam, Verklaar der Leefte der Waarheit, en ten Behoore van elk en een regelte Wien Lubus Lande Rinnin aangann, dat tijdens den Opstand in de Zuidelyke gemesten van het Koningryk tegen het Weth. O'pdragag in 1830 (toen ik in myne tegenwoordig. Kwaliteit te Oostende geplaatst was) en Wel in den Nachte van 30 Sept. op 1 Oct. 1830, den Heer Joseph van Croyl, Scheepsmakelaar te Oostende my is komen vermittigen, dat den Opstand aldare op dat moment Openlyk was Wittebarstin, dat alle Civile en Militairie autoriteiten met een

Engelsche Schepen verbraken waren, en dat geen
het minste gezag meer bestond, my mit eij-
vering en Londer met Lyn Ed in Andere
dan ambtsbetrekingen te verkeeren, Lyn heeft
mij my, myne Vrouw en Les Kinderen tot Schulplaat
aanbiedende, ten einde ons te bereyden en te
beschermen, dan my als Hollander, groot geraar
lijpen, het laagteffer te worden vande toornloze
Wied der Oproerige Benden mit de heffe die
volks, die meester vande stad waren, ik
Wekte op Staande wet myn gezin en den Heer
van Cuyt droeg en geleide myne Kinderen in
hun nachtgenaad naar Lyn Woning, waar my
alle verbleven Lyn, tot dat de rust eenigsmits
hersteld was, en ik met myne familie

na meenigvuldige Bemoeijingen van de Heer van
Cuyt, Londer Persoonlyk aanrading de Oproer
gewetten het kunnen Ontkomen

Deze Belangloze daad, is des te Eidelere
Menschlikerende en Uitstekende, wanneer men
in Overwiging neemt, dat den Heer van Cuyt
Liek Lelre, Lyn gezin en bezittingen in het
spottste geruar Helde, dew zeek my aan te
trekken en te beschermen, Helde Liek Lyn's
Eloot dew het Grauer als Orange gezind
behandeld te worden, dat son Seke it
schrikkelijste gevolgen heeft gehad.

Rotterdam 25 July 1844.

O. J. Groot

17