

DOKTER LOUIS VERHAEGHE

door Ivan VAN HYFTE

Van een toeval gesproken ! Allebei dokter, allebei gemeenteraadslid, allebei van liberale strekking en allebei negentiende eeuw !

De ene dokter VERHAEGHE (1876-1936), Schepen van Openbare Werken en Schone Kunsten, blijft voortleven in een straatnaam, de andere dokter VERHAEGHE (1811-1870) haal ik uit de vergetelheid.

5 dagen na het overlijden van Louis VERHAEGHE (10-5-1870) werd in het sterfhuis hulde gebracht door 2 van zijn collega's, dokter DECEUNYNCK en dokter MARINUS, lid van de Koninklijke Academie van Geneeskunde van België waarvan de afgestorvene vice-voorzitter is geweest. De redevoeringen zijn bewaard gebleven en laten ons een biografie zien van een eminent medicus.

Geboren te Ieper (9-9-1811), waar hij aan het college studeerde. Schitterend examen in de medicijnschool te Brugge voor het diploma van chirurg. Vervolmaakte zich in Parijs en vestigde zich daarna in Oostende. Om alle academische graden te halen verscheen hij vóór een jury uit Gent en Leuven die hem met grote onderscheiding het diploma toekende van "docteur en médecine, en chirurgie et en l'art des accouchements".

Het slagen in talrijke chirurgische ingrepen trok al vlug de aandacht van medische academies uit het buitenland die hem lid maakten van hun hoge instelling : Londen, Sint Petersburg, Warchau, Parijs... Veel eminenties uit deze medische kringen kwamen hem opzoeken in het decor van een luxe-badstad waar zij zo graag aan zee frekwenteerden. Ongewild bezorgde hij Oostende een elitair clientèle.

Zijn reputatie van man van de wetenschap deed hij alle eer aan met een publicatie over zeebaden : "Les bains de mer d'Ostende, leurs effets physiologiques et thérapeutiques". Plastische chirurgie was hem niet vreemd. Hij vertaalde ook werk in het Engels over tyfys. Toen hij in België een nieuw operatief procédé invoerde (het systeem prof. LANGENBECK) werd hij hiervoor als lid opgenomen in de Medische Academië.

De Belgische regering schonk hem een eremedaille om zijn inzet tijdens het cholera-jaar 1849. Buitenlandse waardering genoot hij vanwege de koning van Pruisen die hem in 1860 het "Kruis van de Rode Arend van Pruisen" toekende en van de koning van Wurtemberg die hem het "Kruis van de Frederiksorde" overhandigde (1867).

Dokter VERHAEGHE was vooral Oostendenaar : als gemeenteraadslid (1852-1863), had hij in stad een dokterspraktijk en was chirurg in het hospitaal.

BEZOEKT DE TENTOONSTELLING "AFFICHES UIT DE OUDE DOOS" IN ONS MUSEUM

DAGELIJKS (uitgenomen op Dinsdag) OPEN TOT EIND SEPTEMBER

VAN 10 u. tot 12 u.
15 u. tot 17 u.