

- 1958 Octavie VAN ZIELEGHEM - MORTELEZ (102 jaar). Geboren te Oostende in 1858. Overleden te Oostende in 1960. Woonde in de Timmermanstraat.
- 1961 Francisca LINGIER - VERMEERSCH. Geboren in 1861. Woonde op de Opexwijk. Was bekend als "Meetje" LINGIER.
- 1962 Hortense DEMEY - OPSTAELE (103 jaar). Geboren te Middelkerke in 1862. Overleden te Oostende in januari 1965. Woonde op een appartement op de Van Iseghemlaan.
- 1969 Alfons DECKMIJN. Oud visser. Geboren in 1869. Overleden in 1971.
- 1969 Léon VAN OVERSCHELDE (100 jaar). Geboren te Keiem in 1869. Overleden te Oostende op 11 januari 1969. Zat op een klapstoeltje aan de spekkewinkel naast de cinéma Rialto in de Langestraat.
- 1969 Césarine CLOET - EEREBOUT (102 jaar). Geboren in 1869. Overleden in 1971.
- 1972 Maria DEFLOOR - VAN DOORSELAAR (101 jaar). Geboren te Sint-Gilles Dendermonde op 15 februari 1872. Overleden te Oostende op 16 september 1973.
- 1974 Victorine DEVRIENDT (Weduwe Léon MADELEIN - + Oostende 5 november 1923). Woonde in de Witte Nonnenstraat 55. Uitbaters van Café MON BIJOU van 1904 tot 1914. Na 1914 werd Leon MADELEIN een zelfstandige meubelmaker en later nachtwaker in de Rijkswachtkazerne van Blankenberge.
- 1977 Urbanie WICKE - RABAYE. Geboren te Izenberge op 6 april 1877. Huwde op 18 mei 18... met Robrecht WICKE. Vóór 1909 woonden zij te Veurne doch verhuisden in dat jaar naar Oostende waar zij in de Dorpstraat woonden. Tijdens de oorlog 14/18 verhuisden zij onderscheidelijk naar Nieuwpoort, Veurne en Izenberge. Na de oorlog keerde het echtpaar terug naar Oostende waar zij een pension uitbaatten in de Koninginnelaan. Robrecht WICKE overleed te Oostende op 16 april '58 en zijn vrouw verhuisde naar de Rogierlaan.
- 1977 Petrus (Pito) Josephus DELEY. Geboren te Oostende op 27 juni 1877. Huwde een eerste keer op 28 december 1899 te Oostende met Emma CHAPEL (Weduwe van Isidoor VERMEIRE). Zijn vrouw overleed op 2 april 1940. Hertrouwde te Oostende op 28 september 1940 met Joséphine LUST uit Gistel. Zijn tweede vrouw overleed op 5 april 1958. Petrus DELEY was roeier bij het Belgisch Loodswezen te Vlissingen. Hij vestigde zich in deze stad in 1909. Later werd hij loods. Tijdens de oorlog 14/18 vluchtte hij naar Engeland. Vrouw en zijn zes kinderen bleven achter. Op 1 april 1972 nam Petrus DELEY zijn intrek in Godtschalck.

DE SPOORWEG OOSTENDE - TORHOUT

Deze spoorweg werd in 1985, na lange discussies, afgebroken. Zijn ontstaan situeert zich op 17 juni 1863. Op die dag werd de "S.A. COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER d'OSTENDE A ARMENTIERES" door de belastingsinspecteur Louis-François Joseph HERLA uit Sint-Joost-ten-Node en Désiré MARECHAL, een burgerlijk ingenieur uit Brussel opgericht. Het traject van de spoorweg zou over Gistel, Eernegem en Wijnendale naar Torhout lopen.

Bron : Ernigahem nr 1/85

J.B. DREESEN