

In de vorige bijdrage schetsten we kort het begin van de Oostendse muziekschool en gaven we ook enkele namen van privé-leraren.

In de jaren 1855-1865 en later is er echter nog een andere muziekleraar actief te Oostende : Fr. VAN POUCKE. Aan deze man, die ook componeerde, zullen we weldra een aparte bijdrage wijden.

De muziekschool dan weer : In 1854-1855 telde ze 85 leerlingen. 14 leerlingen volgden de vioollessen en 21 werden lid van de harmonie "Euterpe" die in die tijd gesticht werd ; dank zij de jonge elementen die in de muziek-school klaargestoomd werden, kon de harmonie snel tot bloei komen.

Maar de Oostendse muziekschool, toen nog in de Sint-Franciscusstraat ondergebracht, was in de jaren 1850-1860 zéker géén hoogvlieger. SAUVE bleek, ondanks de welwillende rapporten van de muziekschoolcommissie, precies toch niet te voldoen. En er waren zelfs geen leraars voor piano en blaasinstrumenten!!

BARWOLF

Op 22 februari 1855 werd J. BARWOLF door de Gemeenteraad tot eerste leraar (en dus ook directeur) van de school aangesteld, in opvolging van de ontslagnemende SAUVE. BARWOLF's jaarlijks loon bedroeg dat jaar 1 000 Fr., daar waar SAUVE slechts 800 Fr. ontving. Slechts 74 leerlingen schreven zich in voor de cursussen van het jaar 1855-1856, slechts 6 volgden vioolles.

Maar onder BARWOLF kwam de school vast en zeker van de grond : Ze telde al 90 leerlingen in 1865. BARWOLF, zelf een vioolvirtuoos, stond in voor de viool- & cellolessen, C. BULTINCK vervolgde zijn lessen "solfège" en in 1865 werd de klarinetvirtuoos J. VAN DER AA benoemd als leraar houtblazers. VAN DER AA was ook als componist doende : hij schreef zo ondermeer een "Marche Triomphale".

Weldra zou de school zijn beroemde leerling onder haar leerlingen gaan tellen : Edmond LAPON (1858-1901), een jongen uit het visserskwartier. Maar over hem meer in een der volgende bijdragen.

Bronnen :

La Feuille d'Ostende, 13 januari 1856

La Feuille d'Ostende, 15 januari 1857.

Norbert HOSTYN

(vervolgt)

Biografie over F. Vercnocke

Van Juliaan Haest verscheen in 1979 een boek over het leven en het werk van de dichter en schilder Ferdinand Vercnocke, geboren te Oostende op 14 december 1906. De monografie telt 164 bladzijden en is te bestellen bij het "Artiestenfonds v.z.w.", Edegemsestraat 215, 2510 Mortsel ; het boek plus een originele zeefdruk (formaat 70 x 50 cm.) naar een tekening van F. Vercnocke kost 1 000 BF. Prijs van het boek enkel : 250 BF. Betaling geschiedt bij ontvangst van het exemplaar.

E. SMISSAERT