

Louis BOEL

---

Welhaast 70 jaar nu, is de naam BOEL een vertrouwde klank in het Oostendse kunstwereldje. Dit is uiteraard vooral te danken aan Maurice BOEL (°Oostende, 1913), die in 1979 nog zijn retrospectieve kreeg in het Oostendse Kursaal (1).

Onze bijdrage gaat over Louis BOEL (°Maastricht, 7 februari 1879 - + Oostende, 5 maart 1949), gehuwd met Espérance MOUQUE en vader van Maurice BOEL. Louis BOEL had in de Hofstraat 8 een bloeiend huisschildersbedrijf en was daarnaast een niet onverdienstelijk amateurschilder.

Louis BOEL's broer Nicolas is om heel andere redenen het vermelden waard : in de jaren 1908-1910 ontpopte hij zich als een (stuntelige) vliegtuigpionier, waarbij hij zichzelf en broer Louis in heel de stad belachelijk maakte, maar ook een serieuze financiële aderlating bezorgde (2).

In november 1908 was Louis BOEL medestichter van de "Cercle Artistique d'Ostende" in het atelier van Jan DE CLERCK.

Medestichters waren onder andere A. GERBOSCH, L. ROYON, O. CORNU, E. SPILLIAERT, M. DESFORGES, M. & O. VAN CUYCK, O. DE CLERCK, K. DEKESEL.

De kring zou tal van voordrachten en enkele salons organiseren in de jaren 1909-1914.

Uit 1908 dateert BOEL's "Kerstmis te Oostende" dat te zien is in het Heemkundig Museum te Oostende.

Een groep gelovigen, vissers vooral, 's nachts in gebed voor het "Vagevuur" aan de Peperbusse. Een stemmige getuigenis van een verloren gegaan volksgebruik.

Tijdens het 4e Salon van de "Cercle Artistique d'Ostende", in het Kursaal gehouden, toonde hij een "Ruelle des Tanneries-Namur". Verder ken ik van hem tamelijk veel werkjes (hoevegezichtjes, enz.) die eigenlijk niet boven het bedenkelijke peil van een doorsnee-zondagsschilder uitkomen.

Louis CONSTANT

---

Woonde Clementinaplein 5.

Tijdens het 4e Salon van de "Cercle Artistique d'Ostende" in het Kursaal (1910), exposeerde hij een "Moulin Flamand à Leffinghe" en een "En Famenne".

Norbert HOSTYN

nota's :

(1) zie ook : E.S., Maurice Boel, in De Plate, p. 80/27.

(2) zie over de vliegersperikelen der BOEL's de interessante bijdrage van ons bestuurslid Walter MAJOR in "Cahier voor Luchtvaartgeschiedenis" (november 1977 en februari 1978) : "De drieste droom der familie Boel".

---

Nog de vliegtuigramp te Stene in 1937

Mevr. SCHUYESMANS-COOPMAN (Berchem) liet ons een fotocopië geworden van de foto van de vliegtuigramp te Stene-Conterdam in 1937, die verscheen in "Le Patriote illustré" van 27.11.1937. Onze oprechte dank hiervoor.

O. V.