

## TOEN ONZE VISSERS ZEER KWAAD WERDEN

De vissersopstand in augustus 1887 heeft heel zeker de gemoederen duchtig opgejaagd bij onze vissersmensen : de slechte toestanden in de visserij, de verkoop van vreemde vis te Oostende en de confrontatie, tijdens de gebeurtenissen, met burgerswacht, politie en gendarmes, waren er de gekende oorzaken van.

Dat de meest "pittige" woorden tijdens die woelingen werden gebruikt moeten we zeker niet betwisten en uit de verslagen van de ondervragingen gedurende het proces halen we volgende bloempjes. Ze komen vooral uit verklaringen van de openbare macht en we mogen vermoeden dat ze zeker niet in al hun rauwheid tegenover de onderzoeksrechter werden weergegeven.

Daar was eerst een man die rondliep met een witte hoed en aan de agenten verklaarde dat hij om "poer" ging voor de Engelse boot. Hij is bij de spoorwegbrug in het water gevallen en werd door twee vrienden uit het water gehaald.

Een vrouw, op het laatst van haar blijde verwachting, liep met een voorschoot vol stenen rond om ze aan de mannen uit te delen.

De agenten werden uitgescholden voor : sloebers, moordenaars, smeerlappen. En er werd eveneens geroepen "wij zullen u wel vinden, gij zult een stamp onder uw kl... krijgen en kreveren van den honger".

Andere verwensingen naar de politieagenten : "Vogel ik zal je wel vinden, durft gij uw tuniek en sabel afdoen, ik smijt je in de kaai, maar gij zult toch een keer door mijn handen passeren". Verder : "Gij hebt mij een slag op mijn hoofd gegeven, maar gij zult dat driedubbel weerkrijgen en hebt ge het ongeluk van langs de kaai te passeren, ge ligt er zeker in".

De gendarmes kregen ook wat te horen. Een visser riep : "Wij zullen de gendarmen laten zien dat we hier zijn". Maar dat was nog het minst erge. Een andere visser riep : "Ruffe, nieuwèèrd, schiet eens op mij, ge zult het niet zo gemakkelijk hebben" en hierbij sloeg hij zich gedurig op de borst. Een andere verwensing die aangehaald werd, ging als volgt : "Ruffe, ge moest verrekken van op uw eigen bloed te schieten, maar het zal daarmee niet gedaan zijn".

Een visser zegde aan de politie dat hij "straf veralterèèrd was" en een andere riep : "steek eens naar mij gelijk gij gedaan hebt met de anderen". Een derde trok zijn hemd uit zijn broek, sloeg op zijn buik en riep : "Schiet of steekt als ge durft".

Verdere staaltjes :

- "Foert, luiards, smeerlappen".
- "Sloeber, moordenaar, ik zal je in de kaai werpen".
- "Smeerlap, sloeber, gij zijt allemaal moordenaars en bloeddieven. Gij waart ook bij deze die gekapt hebben : ik zal je kop van je verdommenis trekken".
- "Nu durft ge op ons slaan, maar als ik je in burger zie, vliegt ge de kaai in".
- "Als ge in onze handen valt, zijt ge kapot".

Gendarmes getuigden -in het Frans- dat drie individus op hen waren afgekomen "comme des lions". Een visser trok zijn mes en dreigde : "ik ga hun buik opensnijden". Andere scheldwoorden "Nieuwèèrds, sloebers, smeerlappen, komt hier en ik trek uw moestache uit uwe smoelen. Raffelé, komt eens hier met je dikke verdommenis". En nog : "Als ge in onze handen valt moet gij er ook aan". De burgerwacht werd uitgescholden voor "Zondagssoldaten". De muiters zongen ook de "Vlaamse Leeuw".

En wanneer later een burgerwacht, zij het in burger, in het visserskwartier verscheen, riep men : "dat is er nog een die op onze mensen geschoten heeft !".