

1796. 21 jan. Burgemeester Hamman weigert de 3de verjaardag van de onthoofding van Lodewijk XVI te vieren en trekt zich terug.

26 febr. Boutteville komt naar Oostende op inspectie. Hij installeert een nieuwe gemeenteraad. J. De Knuydt wordt "Président de la municipalité".

Een Engels transportschip wordt binnengesleept.

6 maart. Rampzalige maatregel voor Oostende : de status van vrijhaven, in 1781 toegekend door Jozef II, wordt afgenomen.

13 maart. De raadsleden vragen aan Boutteville vermindering van lasten en verzoeken hem onderrichtingen daartoe te geven aan Pl.-Cdt Beaufort. Vergeefs.

28 april. Afschaffing van de oude gilden. De lokalen van Sint-Sebastiaan (Sint-Sebastiaanstraat) en van de binnenschippers (Sint-Franciscusstraat) door soldaten ingenomen.

mei. Het dragen van de driekleurige kokarde en het bijwonen van openbare plechtigheden wordt verplicht.

De "décadis" vervangen de zondagen.

16 juni. J. De Knuydt opgevolgd door Th. Gallois als "Président de la municipalité". In augustus al vraagt Gallois, die in Holland verblijft, om ontslagen te worden. J. Cooney, jr. vervangt hem.

27 juni. Peiling van de havengeul : nog 1 voet bij ebbe, dus onbevaarbaar.

13 aug. De parochieregisters (beginnend 3 juli 1607) moeten afgegeven worden op het stadhuis. Idem de archieven van de Oratorianen (nl. lijsten van de burgerlijke stand. Zij bedienden de parochie sinds 1653) en die van de Capucijnen (nl. lijsten betreffende het garnizoen van Oostende sinds 1750).

Ondertussen is het garnizoen herhaaldelijk gewijzigd.

Geregeld verschijnen Engelse schepen op de kust.

In de haven worden af en toe (tussen Engelsen en Fransen) gevangenen uitgewisseld.

1797. De eerste maanden : Talrijke herstellingswerken aan de wallen - ook aan de sluizen van Sas-Slijkens en aan de dijk.

28 jan. Alle geestelijke kledij verboden. Op de Grote Markt worden de successen van Napoleon in Italië door het Frans garnizoen toegejuicht.

13 maart. Algemene verkiezingen uitgeschreven. Uiterst geringe opkomst.

In Oostende zijn er uiteindelijk 155 kiezers (op ong. 8.000 inwoners).

22 april. Verkiezingen van vrederechters-bijzitters. Verkozen wordt ex-burgemeester van Iseghem.

1 mei. Têtut installeert de nieuwe gemeenteraad. Aug. Wieland, een protestant, is president. Hij houdt een bemoedigende rede.

Er heerst veel armoede in ee stad.

7 juni. De Capucijnen worden uit hun klooster gejaagd.

5 aug. Staking van de bakkers : het garnizoen betaalt niet.

22 aug. Het dragen van het geestelijk kleed definitief verboden.

Enkele dagen later : aankomst van de Turkse ambassadeur uit Engeland, op doorreis naar Constantinopel - met militaire eer ontvangen.

31 aug. Alle uiterlijke kentekenen van de katholieke godsdienst moeten verdwijnen.

27 sept. De Sint-Pieterskerk (de eigenlijke parochiekerk) is zonder beëdigd priester en gesloten.

17 okt. Er wordt toch een mis gecelebreerd door F. Maryssael, beëdigd priester.

21 okt. Op de Grote Markt wordt militaire hulde gebracht aan de overleden generaal Hoche.

31 okt. Het Verdrag van Campo Formio (17.10.1797 : definitieve aanhechting van België) in Oostende bekend gemaakt, met kanonschoten en klokkengelui.

4 nov. Het kruis op de parochiekerk vervangen door de Franse driekleur.

1798. 1 jan. Mich. Pruyssenaere, griffier bij het Vrederecht, koopt kerk, klooster en afhankelijkheden van de Capucijnen op. (Bij het klooster - geb. 1618-1620 en uitgebreid 1631 en 1642 - behoorde een tuin die grensde aan de Schippersstraat en aan de tuinen van de huizen van Langestraat en Nieuwstraat, alles samen ongeveer 1 Ha. Daar werd later het Mijnplein aangelegd.

5 febr. De Augustinessen of Zwartzusters verlaten hun klooster.

De Witte Nonnen of Conceptionisten volgen hun voorbeeld. (Hun klooster, geb. 1679-1681 door J. Hoys, een rijke handelaar uit Duinkerke, lag aan de zuidwestelijke hoek van de Witte Nonnenstraat en de Korte Peperstraat (= Aartshertoginnestraat).

13 febr. Generaal Bonaparte onverwacht op inspectie - om de invasie van Engeland voor te bereiden (klokkengelui en kanonschoten). Hij logeert in de Langestraat (in het huis waar koningin Marie-Louise stierf, 1850) en vertrekt 's anderendaags.

7 maart. Op de Grote Markt wordt een publieke bijdrage gevraagd voor de financiering van de landing in Engeland.

De schandpaal, aanleunend tegen de gevangenis aan de oostzijde van het Stadhuis, wordt verwijderd.

17 maart. De eigenaars van gronden op het Hazegras wordt verplicht er huizen te bouwen.

20 maart. Op de Grote Markt "Fête de la Souveraineté du peuple" gevierd met stoet : 20 grijsaards met witte twijgen, de autoriteiten, beampten, schoolkinderen, infanterie, militaire kapel - daarna uitdeling van brood en vlees.

23 april. De nieuwe Pl.-Cdt Muscar herinnert aan de verplichting de driekleurige kokarde te dragen.

26 april. De gemeenteraad voert andere marktdagen in met als gevolg : verwarring bij de boeren.

29 april. Fête des Epoux - stoet : 4 jonge meisjes in het wit, met lauwerkrans, verder de autoriteiten, enz.

begin mei. Het garnizoen telt slechts 150 grenadiers.

19 mei. Bombardement van de stad door de Engelsen - ontschepping van troepen.

20 mei. Muscar overrompelt de Engelsen (zie : Het Favourestuk van Muscar, De Plate, 5e jg, nr 9, sept. 1977).

23 mei. Wegens het Engels gevaar wordt Oostende in staat van beleg verklaard.

29 mei. Fête des Victoires et de la Reconnaissance - banket en bal.

8 juni. Fête de l'Agriculture - stoet naar "Le Temple décadaire" (- Sint-Pieterskerk). Op de kerktoren : de driekleur met vrijheidsmuts.

6 juli. Oostende krijgt geen schadeloosstelling voor de bombardementen van 19 mei. Het garnizoen wordt weldra opgevoerd tot 20.000 man.

juli - augustus. De wallen en bastions worden hersteld - de artillerie versterkt.

9 aug. A. Wieland, die al op 27 november wilde aftreden als voorzitter van de gemeenteraad, wordt eindelijk vervangen door A. Perlau.

27 aug. Fête des Vieillards.

24 sept. Handelsrechtbank opgericht in Oostende.

De Boerenkrijg, intussen losgebroken, heeft weinig weerklank hier.

oktober. In het klooster van de Capucijnen wordt een brouwerij ingericht.

november. Kerkmeubelen, kerkelijke gewaden en ornamenten openbaar verkocht.

Intussen wordt de gehate conscriptie doorgevoerd. Er wordt gejaagd op jonge mannen en priesters. Velen duiken onder.

november. Verscheidene priesters worden gevangen gezet. De meesten echter blijven onvindbaar, daaronder pastoor P. Ceirens van Snaaskerke en Jacques Hoys, deken van Gent, wonende Langestraat alhier.

De klokken worden opgeëist. Ze worden met hamers stukgeslagen en per trekschuit naar Brugge vervoerd.

1799. Oostende moet in het jaar VII (sept. 1798-aug. 1799) 37 "conscrits" afleveren. Na verscheidene maanden zijn er 25. Op 3 juni worden de 12 overigen geloot.

Het blijft moeilijk voor de bezetter ernstige kandidaten te vinden voor de gemeenteraad.

20 maart. Ter gelegenheid van het Feest van de Volkssouvereiniteit is de parochiekerk omgevormd tot tempel van de Rede.

In die schrale tijd brengt een rijke kabeljauwvangst bij de Doggersbank wat verlichting.

19 april. J. De Vetter wordt aangesteld als president van de municipaliteit.

30 aug. 3 van de 7 raadsleden, die nog in dienst blijven, zullen voortaan bezoldigd worden.

25 sept. 's Nachts trekken benden door de stad, opstandige kreten roepend.

15 nov. De staatsgreep van Bonaparte (18 brumaire VIII -9 nov. 1799) in Oostende bekend gemaakt. Het Directoire ontbonden.

15 dec. Nieuwe melding : Bonaparte nu eerste consul.

1800. 4 jan. Op de Grote Markt wordt de constitutie van het jaar VIII voorgelezen. Slechte financiële toestand van de stad.

2 maart. Voortaan worden de departementen bestuurd door een "préfet", de gemeenten door een "maire".

Moeilijke aanstelling van een maire alhier.

april-mei. Zeegevechten vóór onze kust.

4 juni. A. Perlau tot maire aangesteld.

8 aug. Meer dan 200 vissers van onze kust, sommigen sinds 4 jaar gevangen, keren uit Engeland terug.

29 aug. Ex-burgemeester van Iseghem wordt raadslid.

Nieuwe conscriptie ingericht met mogelijkheid tot afkoping.

14 sept. De veerboot van Sas-Slijkens met terugkerende kermisgasten kapseist : 84 personen verdrinken.

10 okt. Huwelijk van Arnold Muscar met Isabelle Thérèse van Iseghem (niet van de ex-burgemeester).

november-december. Meer dan 100 zeelieden opgeëist en naar Brest weggevoerd.

(wordt voortgezet)

G. Billiet.