

*De laatste Oostendse maalterij.*



*Torhoutse steenweg 496 bij de gebroeders ROMMEL waar de laatste Oostendse molenstenen knarsen...*



*... en waar ze nog als een rustige brok dorpsromantiek langs de muur staan.*

MERKWAARDIGE OOSTENDSE GEBOUWEN.

DE LAATSTE OOSTENDSE MAALDERIJ.

Aansluitend op het Oostendse Molenartikel van de heer Daniël FARASYN (De Plate, nr 9, blz. 11, 78/97) meenden we er goed aan te doen even de laatste, nog bestaande, Oostendse maalderij in herinnering te brengen. Op de Torhoutse Steenweg verbonden aan het huis nr 496 is rechts een inrit met groene ingangspoort. Links en rechts langs de muur staan een paar molenstenen wat een onmiddellijke aanduiding is van de bedoelingen ter plaatse. Deze maalderij werd in 1923 opgericht door de heer Omer BILLIOUW-COECKE, vader van ons geacht medelid mevrouw DAEMS. Voordien baatte op deze plaats de heer Louis Brackx een wagenmakerij uit. De drijfkracht voor de maalderij werd geleverd door een authentieke armgas motor van het merk DEUTZ van 28 pk, die uit het begin van deze eeuw stamt en een blikvanger zou zijn in een museum voor Industriële Archeologie. De heer Billiouw baatte de zaak uit tot 1952, waarna ze werd overgenomen door de gebroeders ROMMEL, zonen uit een oude molenaarsfamilie. Zij vormen de 4de generatie in een molenaarsgeslacht dat zijn bezigheden opnam in Eernegem, om over Varsenare, Leffinge in Oostende te geraken. Dat het malen in de familie zit blijkt uit het feit dat een andere broer Rommel de maalderij te Leffinge openhoudt, terwijl een neef Rommel hetzelfde doet te Middelkerke. Een rustend oommolenaar in Leffinge wordt dit jaar 91 jaar. Van een gezond beroep gesproken.

Een van de eerste veranderingen van de gebroeders Rommel was overgaan van arm gas op mazout voor hun motor die de drijfkracht van het bedrijf levert. Momenteel dringt zich weer een nieuwe aanpassing op namelijk de overschakeling op elektriciteit. Uitlaatgassen vormen meer en meer een hinder. De maalderij van de gebroeders Rommel maalt voornamelijk voedergranen, d.w.z. meel voor dierenvoeding bestemd. Maar regelmatig komt ook nog een onze inlandse tarwe aan de beurt zodat u meteen weet waar naartoe voor uw zelf te bakken broodje. Om de 7 maanden moeten de stenen geslepen worden. Daarvoor doen de gebroeders Rommel beroep op Ary Huyghe te Dikkebus, een specialist van de oude school, die op een normale arbeidsdag 2 molenstenen terug bedrijfsklaar maakt.

De heer Rommel noemt de zaken niet te schitterend "Maar, zegt hij, we doen gelijk de hennen we doen voort". Ogenschijnlijk is er echter toch een grote belangstelling voor de produkten van de maalderij, want het is een continu komen en gaan van klanten. Het zijn wel meestal kleine klusjes, maar vele kleintjes vormen ook een groot, maar je moet er meer voor doen. Wij wensen de gebroeders Rommel nog een lange en lukratieve bedrijvigheid in hun "laatste Oostendse maalderij".

J.B. Dreesen.

VRAAG.

Ons medelid, de heer B. BLONTROCK (Distellaan 34, Oostende) verzoekt ons volgende vraag op te nemen :

"Wij vonden een zeer speciale afstempeling op een brief, tijdens de oorlog 14/18 uit Oostende verzonden door een Duitser :

Briefstempel/Deutsche Kommandantur/in Brüssel. De brief draagt als tegenadres : "52, Rue de la Chapelle (coin Rue St Paul) OSTENDE".

Wie kan iets meer vertellen over het huis Kapellestraat 52 en de bewoners in deze periode ? Was daar een Kommandantur gevestigd ? Het nr 52, een nieuwbouw nu, is tegenwoordig een gedeelte van een grootwarenhuis.

N.H.