

De luxe-uitgave van het werk van Jacques Crokaert over "De Oostendse Compagnie" is bij de Uitgeverij "De Schorpioen" van de pers gekomen.

Het is zoals we destijds schreven jammer dat men dergelijk werk in bibliofiele uitgave op de markt brengt. Men betaalde 3.000 Fr. bij intekening en nu bij het verschijnen 3.500 Fr. en men heeft daarvoor een reeks losse folio's (79 p.) in een doos. De 17 illustraties buiten tekst zijn tot op de binnenrand gedrukt, zodat men het werk niet kan laten inbinden. Tot besluit : er is heel wat onbedrukt papier en dat kost ook. Jammer !

O.V.

OVER DE "AVISO" EN DE BOELEVAAR  
-----

Simon Ippel heeft in het oktobernummer van "De Plate" medegedeeld dat het café "DE AVISO" voorheen gelegen was op de hoek van de Leon Spilliaertstraat en de Alfons Pieterslaan waar nu de Zustersschool is. Naar mijn weten was op deze plaats het "Hotel du Jardin" dat rond de jaren dertig moet gebouwd geweest zijn. Was het dit hotel dat hiermede bedoeld was ? Of stond er een ander gebouw met café Den Aviso vóór het Hotel du Jardin ?

Naar ik me vaag herinner moet er op die bewuste hoek vóór de nieuwbouw een winkel of herberg geweest zijn "met trapjes op", de deur in het midden.

Op de tegenovergelegen hoek, zelfde zijde van de Boelevaar, lag de winkel van Turloot (boter, eieren, enz..) en wat verder naast de Rijkswachtkazerne was een bakkerij - ik herinner me de naam niet/meer. Tegenover hadden we de apoteker "KIES" die tot voor enkele dagen nog altijd op dezelfde gezellige ouderwetse manier ingericht was en nu verhuisd naar de hoek van de Rogierlaan.

Op de hoek rechtover het Hotel du Jardin lag het spekkewinkeltje van Loewiezetje (alle spekkewinkeltjes te Oostende hadden de naam van "Moedertje" of "Loewiezetje"), naast het Hotel du Jardin was dan de kruidenierswinkel van de gezusters Bousse, waar het altijd zo gezellig naar oosterse kruiden rook. Daar tegenover was dan de grote beenhouwerij van de Weduwe Van Maele en daarnaast de meubelwinkel van Van Damme, thans gesplitst in vier winkels ! Er was zelfs een halte van de tram op deze plaats en de mensen die daar wilden afstappen vroegen een "ticket tot aan Van Dammes". Van de vier herbergen die op de hoeken stonden op het kruispunt Ieperstraat en Alfons Pieterslaan, blijft er nu slechts één over "De Bruges", nu de Bierkoo afgebroken is. Tegenover de Bierkoo stond de herberg met café-chantant van Paul Logghe en op de andere hoek, waar nu een groentewinkel is, het Café van Nette Torre. Haar man Gusten, speelde akkordeon en er was een klein winkeltje in de Ieperstraat, naast Nette Torre's, waar droogvis verkocht werd. Wat verder in de Ieperstraat had men dan de Café "De Strop", de oude uitbater van de Noordstar uit de Veldstraat, en dan de grote brouwerij van Van Glabbeke, om van onze oud-burgemeester. Het huis van de familie Van Glabbeke kwam uit op de Alfons Pieterslaan, daarnaast stond dan het huis van Cornelis, de steenen arduinkapper. Verder op de Boelevaar richting St-Jozefskerk waar nu een drankwinkel is, woonde de familie Dierickx die er een spekslagerij uitbaatte, vooral gekend om zijn mosterd. Vader Dierickx ging met een stootkar naar de hotels om er zijn mosterd uit een groot stenen vat aan de man te brengen.