

Leuke waarneming

Franky Bauwens

Op 19 december 1999 zag ik aan de vloedlijn, ter hoogte van het Sint-Laureinsstrand, een juveniele jager *Stercorarius* spec. pikken in het kadaver van een konijn. Het konijn moet reeds enige tijd in het water gelegen hebben want het was opgezwollen en het haar was grotendeels verdwenen

Ik ben deze vogel benaderd tot op 1 meter, maar het dier bleef rustig zitten. Het stopte wel met eten maar was allesbehalve mensenschuw. Met mijn Peterson vogelgids in de hand ben ik een paar maal rond de vogel gelopen in een poging om de juiste soort te bepalen. De jager was in elk geval niet groter dan een zilvermeeuw *Larus argentatus*, waaruit ik opmaakte dat het een middelste jager *Stercorarius pomarinus* of een kleine jager *Stercorarius parasiticus* kon zijn.

Bij mijn terugkeer zo'n dik uur later was het roofdier nog steeds aan het smullen. Eigenlijk was ik ook een beetje verbaasd dat geen enkele meeuw of kraai in de omgeving durfde landen om mee aan tafel te gaan. Blijkbaar gaan deze aaseters met een grote boog om de jagers. Die zijn immers gekend en gevreesd omdat ze normaal andere vogels achtervolgen tot ze hun prooi lossen of zelfs moeten uitbraken.

Jonge jagers zijn moeilijk te determineren. Hoe meer publicaties ik thuis raadpleegde, hoe meer ik twijfelde aan de soort. Gelukkig had ik enkele dagen later een gesprek met Jan Seys van het Instituut voor Natuurbehoud waarbij ik het gebeuren beschreef. Tijdens de trek passeren de verschillende soorten jagers afzonderlijk langs onze kust, waarbij de jonge vogels de oudere volgen. Volgens Jan was de doortrek van de kleine jagers reeds voorbij zodat het vermoedelijk een middelste jager zou kunnen zijn, maar het is ook mogelijk dat het een grote jager *Stercorarius skua* was. Helemaal zeker zal ik het nooit weten, spijtig.

Lijsterstraat 20
8432 Leffinge