

"'T ZAL WEL GAAN".

Onlangs viel ons een exemplaar in handen van het gedrukte verslag van de "34e Algemeene Vergadering gehouden "In het Wapen van Zeeland", Koornmarkt (Gent) op Zondag 11 mei 1924" van de Bond der Oudleden van "'t Zal Wel Gaan". De Bond telde toen 122 leden. Art. 1 van de "Grondslagen (= statuten) van den Bond" (aangenomen in zitting van 3 juli 1885) bepaalt : "De Bond heeft tot doel de vriendschappelijke betrekkingen onder de oudleden in stand te houden en de Vrijzinnige Vlaamsche richting onder de studenten der Gentsche Hoogeschool te bevorderen". In de Lijst der Leden noteren wij de namen van volgende Oostendenaars :

- Roger De Corte, ingenieur, Leffinghestraat 4
- Honoré Deswarte, handelaar, Stephanie-Square 23
- Gustaaf Kaisergrüber, gepensioneerd bataillonsdokter, Louisastraat 20
- Désiré Steyns, leeraar aan het Koninklijk Atheneum, West Rampe der Kursaal 3
- Frans Thoné, stadssecretaris, Torhoutschen steenweg 80
- Paul Van Aerden, leeraar aan het Koninklijk Atheneum, Peter Benoitstr. 49
- Maurits Willaert, leeraar aan het Koninklijk Atheneum, Christinastr. 128.

Het "In Memoriam" vermeldt nog de naam van Julius Frederichs, leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Oostende (overleden aldaar, 24 december 1899).

Met de medewerking van de studentenverenigingen wordt thans getracht archivalia te verzamelen over de Vlaamse Studentenbeweging. Zo bezit de Katholieke Universiteit Leuven een unieke documentatie, bewaard in het "Archief en Museum voor het Vlaamse Studentenleven" (AMVS), verdeeld over 700 mappen, gerangschikt volgens vereniging, persoon of onderwerp. Er is een uitgebreide verzameling pamfletten en strooibiljetten, vele mappen persknipsels, honderden foto's, enz.

Het Archief van de Rijksuniversiteit te Gent (Baertsoenkaai 3 - Directeur-diensthoofd : Prof. Karel De Clerck) is aan de uitbouw bezig van een Gents studentenarchief. Ook de Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) bezit thans een eigen archief voor een betere kennis van het verleden der professoren en oud-studenten. Giften aan deze instellingen zijn uiteraard steeds welkom.

E. SMISSAERT

EEN STEEN PATATTEN

Tevergeefs zocht ik in het "Oostends Woordenboek" van Roland Desnerck naar de betekenis van bovenstaande titel.

Nochtans kwam deze zegswijze tussen beide oorlogen te Oostende nog sporadisch voor. Ikzelf ben vaak door moeder naar de groentewinkel gestuurd om een steen patatten of naar de bakker om een halfstenen brood. Dit was dan 3 kgr. aardappelen en een brood van anderhalve kilo.

Wellicht een overlevering uit de tijd toen de STEEN in Vlaanderen tot op het einde van de achttiende eeuw, nog als gewichteenheid werd gebruikt.

Mevr. DAWYNDT-BAKEN

- N.v.d.R. 1. In het "Oostends woordenboek" komt dat woord steen wél voor. Op p. 435 lezen we : STAIN : gewicht gelijk aan 3 kg ; e stain petatn : drie kg aardappelen
2. In Van Dale's groot woordenboek lezen we o.a. : steen : gewichtseenheid, wisselend tussen 5 en 10 pond inz. 6 of 8 pond, voor sommige waren
3. In Webster's dictionary lezen we : STONE : A varying unit of weight, formely used in Austria, Germany, the Netherlands, Sweden etc.

O. V.