

## KOORDSPRINGEN

In verband met het versje verschenen in "De Plate" (n° 1, jan. 1982, blz. 82/7) mocht ik van de heer Richard VERBANCK een schrijven met interessante bijzonderheden en bemerkingen ontvangen.

Daar deze aanvullingen ook de "De Plate"-lezers kunnen interesseren, citeer ik uit dit schrijven :

Het liedje in "Volksleven" (1899) verschenen, lag 25 jaar later nog in de kindermond. En toch was het anders. De heer Verbanck vermoedt dat Jonas VAN DEN ZEEKANT een paar teksten, die hij halvelings heeft beluisterd, heeft samengegoid. Hij zal ze zeker niet bij het touwtjespringen hebben gehoord.

Het eerste is een aftelrijmpje :  
Tie-de-rom  
Tie-de-rom  
Je-neu-zis-krom  
Van oe-der-dom;

Het tweede ging als volgt :  
Magemet, is één...  
Magemet is twee...  
Magemet is... drie-je !!! (Soms hoorden we ook : Magomet).

Deze drie lijnen werden geskandeerd wanneer men iets zwaars wilde omhoog werpen (bij voorbeeld Op-Sinjoorken) of indien een paar jongens, op het strand, een derde jongen bij de armen en benen heen en weer zwaaiden om hem bij "drie-je" te laten vliegen. Of in het zwembad.

Die Magemet is zonder twijfel : Mahomet of Mohamed.

Zou het niet kunnen zijn dat vroeger een Moors-aangeklede pop (Mohamed) tijdens stoeten werd omhooggeworpen, en de bewegingen door het roepen van de drie lijnen werden gesynchroniseerd ?

Tot daar de Heer Richard Verbanck.

W. VERLONJE

---

## EEN BILAN VAN 150 JAAR PROFESSIONELE GESCHIEDSCHRIJVING IN BELGIE

Naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de Belgische Staat draagt de "Revue de l'Université de Bruxelles" haar steentje bij in het feest : zij biedt met name een bijzonder nummer aan met opstellen, geschreven door verschillende vooraanstaande geleerde deskundigen, over de "historiografie" van enkele specifieke, grote sectoren uit de hendaagse Belgische geschiedenis. Meer speciaal komen aan bod studies gewijd aan de Belgische politieke partijen (door Els Witte), de historiografie betreffende de Vlaamse Beweging in België (door Eliane Gubin), wat over de "Waalse Beweging" reeds geschreven werd (door Hervé Hasquin), een overzicht van onze geschiedschrijving aangaande de buitenlandse politiek (door Jacques Willequet), idem over de arbeidersbeweging (door Jean Puissant) en over het patronaat (door G. Kurgan-van Henteryk); tenslotte wat aan historische vorsing en studies verricht werd in verband met de vele, soms eigenaardige "geleerde genootschappen" die België rijk is. Ons besluit : een zeer interessante, meestal instructieve maar wat dorre reeks kleine syntheses, verzameld en uitgegeven door Prof. Hervé Hasquin (Université Libre de Bruxelles) onder de gemeenschappelijke titel : "Histoire et historiens depuis 1830 en Belgique" : dit bijzonder nummer telt 240 bladzijden, werd keurig gedrukt en kost 395 F. Let wel : alleen gevormde historici en personen met brede historische achtergrond en bagage kunnen dit boek naar volle waarde schatten en zullen er ook het meest geestelijk profijt uit halen !

E. SMISSAERT