

NADERE GEGEVENS OVER JOZEF GEZELLE, PASTOOR TE STENE

In de loop van het jaar 1960 kwam de Sint-Andriesabdij (Zevenkerken) in het bezit van een boekenmolen en twee wandelstokken die toebehoord hebben aan Guido Gezelle. Op een sierlijk tekenschrift, aangebracht op deze draaiende boekenmolen, leest men het volgende : "Guido Gezelle legerde deze boekenmolen en wandelstokken aan zijn vriend Eerwaarde Heer Jules Ghijselen, Onderpastoor te Stene en later te Ieper (1865-1925), door diens neef en erfgenaam, de Heer Jules Vercruysse te Ieper, werden zij aan de abdij van Sint-Andries geschonken in het jaar 1960". Jules-Henri Ghijselen, geboren te Elverdinge op 8 juni 1865, was, na zijn priesterwijding, eerst hulp priester te Loppem (op 10 februari 1892). Op 14 oktober 1893 werd hij overgeplaatst naar Stene, in de parochie Oostende, eerst als hulp priester en, vanaf 26 april 1894, als (enige) onderpastoor. In september 1898 kreeg hij als pastoor te Stene Jozef Gezelle, de jongere broer van de priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899), die aanwezig was op de pastoorinhaling van zijn broer te Stene op 19 oktober 1898. Op dat ogenblik telde de parochie Stene 2.415 inwoners, met slechts één onderpastoor. Over Jozef Gezelle, zie : Robert Lagrain, De moeder van Guido Gezelle (Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1975), blz. 72 en vlg. de opvolger van Jozef Gezelle te Stene was de Roeselaarse priester (°1854) Karel-Lodewijk Maselis, benoemd in juni 1903. Onderpastoor Jules Ghyselen bleef te Stene tot 28 september 1922, datum van zijn benoeming tot onderpastoor op de Sint-Pietersparochie te Ieper alwaar hij overleed op 19 november 1925 (zie : "Almanach bisdom Brugge", jaargang 1926, blz. 170). Het belang van deze notitie kan als volgt omschreven worden : voor de eerste maal, bij mijn weten, zocht iemand de exacte data en feiten bijeen omtrent het pastoraat van Jozef Gezelle en zijn medewerker. Mocht dit artikeltje de aanzet zijn tot verder vlijtig speurwerk van een lokaal vorser, bij voorkeur vertrouwd met de toestanden te Stene einde 19de eeuw-begin 20ste eeuw. Mijn bron voor deze schier letterlijk overgenomen bijdrage : DEMEULEMEESTER (André), Bij een onuitgegeven brief van Stijn Streuvels. Verklarende toelichting. In : "Gezellekroniek. Bijdragen en Mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap" (Kapellen, 1980), nummer 14 (1980), blz. 87-89.

Op blz. 108 van dezelfde "Gezellekroniek" (op. cit.) lezen wij nog : "(...) Pastoor Jozef Gezelle (heerbroer van Guido) is overleden op 18 juni 1903 (niet op 3 december 1892) ; trouwens hij wordt daar eerst pastoor in 1898. Of Guido Gezelle in zijn laatste levensjaar zo vaak in de pastorie van Stene op bezoek kwam - bij ieder bezoek kwam er een versje bij !! - is een kwestie van geloof en liefde".

Emiel SMISSAERT

JAARLIJKSE VEILING

De jaarlijkse veiling van "De Plate" gaat door op donderdag 29 januari 1981. Al wie stukken i.v.m. Oostende of de kuststreek wil geveild zien, gelieve dit vóór 10 januari kenbaar te maken aan O. VILAIN, Rogierlaan, 38, bus 11, 8400 OOSTENDE. Komen enkel voor veiling in aanmerking : boeken, tijdschriften, affiches, programma's, catalogussen, plannen en gravures. Breekbare voorwerpen (zoals borden, plannen achter glas, e.d.) worden niet meer geveild, tenzij op verantwoordelijkheid van de eigenaar, die ze de avond zelf dient mede te brengen. Afrekening gebeurt de avond zelf met de verkopers.

Het spreekt vanzelf dat om tot de veiling toegelaten te worden men in het bezit moet zijn van een lidkaart 1981.

O.V.