

Een der soldaten stak een brandende lucifer tegen het buskruit, maar de vlam doofde uit. De huisbewaarder deed het na met het gevolg dat het ontplofte, het aangezicht van de Duitsche soldaat verbrandde en het vuur mededeelde aan het gebouw".

(1) De 2 foto's, die "De Plate" mocht ontvangen, vormen een prachtige aanvulling bij het schilderijtje dat we reeds bezitten. Ze zullen in het museum een ereplaats krijgen. Meteen een aanleiding voor onze leden om hun bezoek aan 't museum te hernieuwen. Nogmaals onze dank aan de Heer A. VAN CAILLIE.

Norbert HOSTYN

HET BEGIN VAN HET BELGISCH VERZET TEGEN DE FRANSE REVOLUTIE, OOK TE OOSTENDE.

De gezindheid, die de verzetstrijders van 1794-1799 bezielde, was niet helemaal gelijk aan deze van de Weerstand van 1940-1945. Het Verzet van 1940-1945 had twee ineenvloeiende drijfkrachten : een vaderlandslievende strijd voor de bevrijding van het land ; een gevecht voor de vrijheid en de menselijke waardigheid tegen het totalitarisme. Aan dit verzet hebben gelovigen en ongelovigen evenwaardig deelgenomen.

Onder de Franse Revolutie, een tijd waarin geloof en patriotisme één waren in ons land, nam het verzet eerst een religieus karakter aan. De godsdienstvervolgung deed het volk in opstand komen. Wanneer het Directoire in 1798 de dienstplicht instelde, wat voorheen nooit gebeurd was, barstte het verzet los. De bedreigingen van de Engelse Navy langs onze kusten hitsten de patriotten op. Tijdens een Britse raid op Oostende, op 19 mei 1798, dienden Belgische marine-officieren de aanvallers tot gids in de geulen. De "Moniteur Français" van 27 mei, "8 prairial an VI", schreef:

"De plannen van de vijand hebben te Oostende verraders bereid gevonden om hen te helpen. Kreten van "Leve Koning George", "Bravo Engelsen" weerklonken ; de nationale cocarde werd beledigd ; de wapens van de vrijwilligers die belast waren de batterijen te bedienen, bij gebrek aan kanonnières, werden gebroken door verraderlijke hand. Deze aanslagen zullen niet ongestraft blijven".

E. SMISSAERT

Bron : BERNARD (Henri), La Résistance belge face à la Révolution française, in : Revue Internationale d'Histoire Militaire, 1959, n° 20, blz. 507-525 (over Oostende, zie blz. 513-514).

MODELBINNELANDER GESCHONKEN DOOR MEVROUW VAN GLABBEKE.

De modelbinnenlander "MATHILDE" die ons zo bereidwillig geschonken werd door ons geacht medelid mevrouw VAN GLABBEKE is afkomstig van de heer DEGRAEVE Eduard en zijn echtgenote Mathilde VAN GLABBEKE. In zijn tijd was de heer DEGRAEVE reder alsook de eerste invoerder van guano, dit laatste samen met de heer Charles DECEUNINCK. (Naar gegevens ons overgemaakt door mevrouw VAN GLABBEKE).

J.B. D.