

1813. 25 jan. Een steunlijst voor de keizer wordt geopend. Resultaat : 25 handte-
keningen en slechts 1.000 F.

25 okt. Op aansporing van Préfet Soult betuigt de gemeenteraad in een brief aan
de keizerin zijn gehechtheid aan Frankrijk (na Napoleons nederlaag bij Leipzig
16-19 okt.).

nov.-dec. Diviesies van het keizerlijk leger, in aftocht, trekken door Oostende.

1814. jan.-febr. In de stad legeren de troepen van generaal Maran. Vele inwoners
vluchten in paniek.

11 maart. Maran waarschuwt de burgemeester : de vluchtelingen moeten binnen
10 dagen terugkeren, anders worden hun goederen verbeurd verklaard.

13 april. Nieuwe brief van Maran : inwoners die vaandelvlucht bevorderen
zullen gefusilleerd worden.

Maar er is geen geld om de soldij van de troepen te betalen en ook geen kei-
zerlijk gezag meer want Napoleon heeft op 5 april te Fontainebleau geabdiceerd. Het
Franse garnizoen ontruimt de stad. Op het bastion van het platform wordt de witte
vlag van de neutraliteit gehesen.

15 mei. De gemeenteraad stuurt Benoît Holvoet als afgevaardigde naar Parijs
om de belangen van stad en haven te bepleiten.

+ In de stad verblijven nu talrijke geallieerde troepen : Engelse en Belgisch-
Oostenrijkse. In het hospitaal liggen ongeveer 300 Pruisische soldaten.

7 aug. Burgemeester A.J. van Iseghem trekt zich terug uit de politiek.

11 aug. Ch. Delmotte wordt als burgemeester aangesteld. Hij zal met raadslid
Fr. De Bal naar Brussel gaan om namens de stad Oostende Zijne Koninklijke Hoogheid
de Prins van Oranje eerbiedig te groeten.

1815. 25 febr. Verkoop van de voorraden van het Franse leger : rijst, tarwe, haver,
brandewijn, hooi, stro...

23 maart. Lodewijk XVIII (gevlucht uit Parijs na Napoleons ontsnapping uit
Elba op 26 febr.) arriveert te Oostende. Hij logeert bij Fr. De Bal, Kapellestraat, 30.

26 maart. De Franse koning woont een plechtige mis bij in de parochiekerk.

30 maart. Hij vertrekt naar Gent.

18 juni. Waterloo !

G. Billiet.

AANWINST MUSEUM.

"De Plate" heeft een mooie affiche in verband met het Belgisch Bokskampioen-
schap in 1940 kunnen aankopen.

Op die affiche ziet men de toenmalige Belgische bokskampioen de Oostendenaar
Karel SYS gekroond op zijn tegenstander wachten. Naast hem ziet men zijn manager
Theo VANHAVERBEKE. Bij de tegenstanders is er nog een Oostendenaar : AL GERARD.

Karel SYS zou later nog Europees Bokskampioen worden. Na de oorlog vertrok
hij naar Zuid-Amerika.

We zijn er van overtuigd dat het een affiche is dat zeker veel bekijks zal
hebben, want de sport is ook een deel van onze hedendaagse folklore geworden.

O. V.

HET MUSEUM.

Het Heemkundig Museum is gesloten gedurende gans de maand oktober.
Vanaf november is het Museum terug toegankelijk iedere zaterdagochtend van 10-12u.

G. V.