

SCHENKINGEN.

AANWINST VAN SCHEEPSBOUWMATERIAAL.

Vanwege ons geacht medelid de heer Raymond BORREY mochten wij een zeer mooie verzameling scheepsbouwmateriaal in ontvangst nemen. Gesproken uit een Oostends geslacht van schepen- en botenbouwers heeft de heer Borrey schepen leren bouwen op de werf van zijn grootvader, de heer Jan Borrey. Toen echter de grote dagen van deze eeuwenoude basisnijverheid van Oostende begonnen te tanen ging de heer Borrey naar een andere bedrijvigheid over, die nog wel altijd met schepen te maken had maar die toch niet meer dat typische van de houten scheepsbouw had. Met liefde heeft hij al die jaren zijn eigen gebruikt materiaal bewaard om het tenslotte aan ons te schenken. Samen met de schenkingen van de heren Panesi, Koten en Floré gaat dit materiaal nu de basis uitmaken van een afdeling "OOSTENDSE SCHEEPSBOUW".

AANWINST VAN EEN AKWAREL.

Vanwege ons geacht medelid de heer Ir Max VAN DAMME mochten wij het prachtige akwarel "Ontwerp Gerechtshof (en Thermenpaleis, Marie-Joséplein Oostende (1908))" in ontvangst nemen. Dit akwarel was ons reeds bekend onder de vorm van een foto die als illustratie materiaal bij het artikel van Norbert HOSTYN over architect Gustaaf VAN DAMME (1) had gediend. Op deze mooie aanwinst, waarvoor we de heer M. VAN DAMME zeer dankbaar zijn en die een ereplaats in het museum krijgt, komt het vroegere postgebouw voor alsook de huizenreeks met het onlangs afgebroken Restaurant Crabbe.

(1) De Plate, 6de jaargang, nr 10 - oktober 1977

J.B. Dreesen

OOSTENDSE STRATEN.

ZWALUWENSTRAAT 82.

Het herlezen van Omer Vilain's stukje over de Zwaluwenstraat (1) was er de oorzaak van dat ik met iets meer dan gewone belangstelling deze stille kalme straat doorstak op familiebezoek. En toen merkte ik dat nr 82, zo'n gewoon huis met twee verdiepingen waarschijnlijk van na W.O. I, boven elk van de 8 vensters en de voordeur die het huis rijk is een sluitsteen heeft waarin een kop geboetseerd staat. En al die koppen zijn verschillend. Mooi om zien !

(1) Langs 't hard zand, blz. 130.

OVER STRAATNAMEN ALLERHANDE.

Nu er de laatste tijd veel over allerhande Oostendse straatnamen gesproken wordt, loont het wel even de moeite een soort aan te halen die niet bij de officiële, onofficiële, veranderde, onveranderde of karnavalnamen behoort maar die gesproken zijn uit de volksmond. Uit ondervinding weten we dat de Oostendenaar op dat gebied zeer gevat kan zijn. Zo vertelde me een 82-jarige dame dat de STRACKESTRAAT, in de onmiddellijke omgeving van de S.S. Pieters- en Pauluskerk, vroeger het PODDINGGAT werd genoemd. In haar tijd was deze straat een aardeweg zonder verlichting waar men in de duisternis nog al eens gemakkelijk zijn broek afstak.

NOG DE GARRE VAN KONNEE.

In de eerste jaargangen van De Plate (1) is er een ellenlange polemieek geweest over de Garre van Konnee. Het ging er hem voornamelijk over de plaats waar deze garre zou gelegen hebben. En zowat elk auteur had daar een verschillende mening over. De laatste die ik hoorde in verband hiermee was uit de mond van mevrouw MONTENY-MESTDAGH. Zij gaat er van uit dat de Garre van Konnee te Oostende voorkomt als een spreekwoordelijke uitdrukking om aan te geven dat iemand maar "zo en zo" woont, zoals bv. in de alhier gebruikte uitdrukking : "Ze weumen liek in de Garre van Konnee". Zij zelf heeft nooit een garre van die naam gekend.

(1) zie over de Garre van Konnee in "De Plate" : I/5/7, I/6/6, II/1/7, II/2/5, II/3/7, II/4/6, II/5/7 en V/12/12.

J.B. Dreesen