

.../...

Het Bestuur van de PLATE wenst aan al haar leden een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar voor het jaar 1974, dat tevens het jaar van de folklore wordt in ons land.

WAT IS ER GEBEURD IN ONS HEEMKUNDIG MUSEUM ?

=====
Nu we het jaar 1973 achter de rug hebben is het met groot genoegen dat we onze leden op de hoogte brengen van de gang van zaken in ons Heemkundig Museum.

Eerst moeten wij een succesvolle zomer boeken, wat het aantal bezoekers betreft. Ziehier enkele cijfers. In de Paasweek : 265. In de Pinksterweek : 124. Juli, augustus en September (tot de 16^{de}) : 3258. Dit geeft een totaal van 3647. Daarin zijn nog niet begrepen de niet betalende leden, officiële bezoekers, uitgenodigden en de pers. Alle werelddelen waren bij deze bezoekers vertegenwoordigd. Dit kan ons gastenboek als bewijs getuigen. Vele bezoekers hebben hun lof uitgesproken over de netheid en de presentatie van de verzamelingen. Het was voor velen een revelatie wat betreft de waarde en de zeldzame voorwerpen er tentoongesteld.

Om het Museum nog aantrekkelijker te maken, hebben wij ter gelegenheid van de jaarlijkse oktobersluiting, gebruik gemaakt om een verandering te verwezenlijken. Voordien hadden wij reeds een woonkamer min of meer ineen gestoken. Nu heeft ons eigen personeel de handen uit de mouwen gestoken en en een nieuw lokaaltje in elkaar getimmerd, dat nu de waardige tegenhanger is van ons enig cafètje. Meer uitleg willen wij daarover niet geven, wij laten het aan onze leden zelf over om een bezoek te komen brengen en er hun gedacht over te geven.

Wij willen ook van de gelegenheid gebruik maken om onze leden in te lichten over de aanwinsten die onze Museum gedurende het jaar 1973 verrijkt hebben : Drie oude schilderijtjes met schepen, grote ets met een tafereel uit het Beleg van Oostende 1601-04, oude waterpomp, oude muziekdoos, oude bierkan, kruik en potjes in blauw artsteen, prachtig bronzen borstbeeld van Koning Leopold II, grote ets van Koning Albert I, oude schoolbank, oude schaatsen, oude platendraaijer, weegtoestel 1900, schouwgarntuur in aardewerk, voetwarmer in aardewerk, koperen kaarsepan, hangpitolampje, koperen weeghaak, oude zeemansbarometer, meerdere kleine voorwerpen eindelijk de aankoop van een prachtige verzameling oude Oostendse maatschappijborden.

Al wat wij komen te vermelden toont duidelijk aan dat het Museum niet in slaap is gewiegd en dat er nog milde schenkers zijn die ons werk weten te waarderen en ons helpen.

Beste Confraters, mogen wij U vragen ons door een geregeld bezoek aan te moedigen en verder de ingegane weg voort te zetten.

De Hoofdman.