

nu 0.35 fr. en het haarsnijden 0,70 fr.

Is het niet om "in je haar te scharten" als men de prijzen van toen met deze van nu vergelijkt ? Wat een buiteling heeft de waarde van ons Belgisch frank-ske in 60 jaren tijd toch gemaakt !

D. FARASYN

— — — — —  
DE GILLIS DER ZEE  
-----

Veel maatschappijen uit onze stad hadden hun lijflied.  
De Verenigde Vismijnvrienden zongen van "Hoera, hoera, schep goeden moed,  
wij zijn de mannen van het zeemansbloed.

Op een gedrukt blaadje (13 x 21 cm.) vonden we het lied van de Gilles der Zee dat we hierna weergeven. Aan de spelling kunnen we zien dat het na de laatste oorlog moet geschreven zijn geweest, in de tijd dat de nieuwe spelling nog niet geheel op haar voeten stond, tenware dat het hier gaat om een "verbeterde" herdruk ?

D E G I L L E S D E R Z E E

Het leven vergt van ons een beetje verzet,  
Want het plezier, vermaak en pret  
Verdrijft de zorgen van het dagelijks bestaan  
Daarom zijn wij voldaan  
Allen heel blij, in de Maatschappij  
Stappen wij samen in rijen na rij.  
Wij zorgen voor publiciteit vol goeie zin,  
Van Oostende Koningin.

In ieder stoet, in ieder stad waar wij zijn  
Is het voor ons een waar festijn.  
't Gekletter van ons kloefjes biedt ons een kans  
Vol rythme en vol dans.  
Ons hoofd getooid, typisch heel mooi  
Met onze kledij in flinke plooi. (kledij in de tekst)  
Zo stappen wij en zingen samen voldaan  
De leus " HELP MEE HET ZAL WEL GAAN "

Refrein

Wij zijn de Gilles, al van de zee ;  
Onze belletjes rinkelen heel tevreë  
Zo met ons kloegjes stappen wij op maat  
in Corsos, stoeten, langs pleinen en straat  
Wij zijn de Gilles, lustig tevreë  
Met onze kleur'ge schatten van de zee.

Jef KLAUSING