

Het is jaren geleden, maar ik herinner het me nog alsof het gisteren was dat we daar stonden met dat "lelijk" (?) oud, misbaksel (?) van een Station aan de overzijde van het tweede handelsdok. Niemand wist wat er mede gedaan : sport-manifestaties, tentoonstellingen, congressen, wie dacht er toen aan ?

Maar ons toenmalig vooruitziend Stadsbestuur had andere plannen.

Op zekere dag en met veel tamtam werd in de lokale pers aangekondigd dat op het Stadhuis, dat toen nog ondergebracht in het Gerechtsbouw, de makette te bewonderen was van de helihaven die zou gebouwd worden op de plaats waar het Station stond. Dat zou de toekomst worden : helikopters zouden landen in het midden van de stad met tienduizenden toeristen, wat een ongekende bloei voor de stad zou betekenen.

Met veel ijver en zonder enig protest werd het Station met de grond gelijk gemaakt. En toen het zover was, kwam men tot de conclusie dat helikopters in het centrum van de stad toch te veel gerucht zouden maken. We kregen in de plaats een modern gebouwenkompleks met supermarkt. Hoera ! En toen we later toch een tentoonstellings-, congres- en sportruimte nodig hadden, werd dan maar diep in de stadszak (van iedereen) getast, een stuk duin aan de stadsgrens opgeofferd en de rest kent iedereen.

En aldus begon onze stad nog meer te gelijken op de honderden moderne en zinloze steden die de wereld "rijk" is.

...

Nu staan we daar met dat "monster" (?) van een Thermenkompleks. Wie komt daar nog kijken of zich laten verzorgen of logeren ? Er bestaan al plannen, maar intussen heeft de openbare mening zich al beginnen roeren.

Onlangs werd vastgesteld dat de oliesjeiks zich zouden kunnen interesseren aan onze stad als kuurstad. Zullen we een nieuwe "Belle Epoque" beleven ? Zal Oostende het Beiroet van het Westen worden, nu Beiroet niet meer Beiroet van vroeger is ? Welke ongehoorde bloei voor onze stad kan men niet voorspiegelen ? Dagelijks landen de privé jumbo-jets en Concordes van de oliesjeiks op onze verlaten luchthaven, de Mercatorjachthaven barst van de luxe-paketboot-jachten, op de paardekoersen worden ongehoorde bedragen verspeeld en van onze de speelzaaldueren van het Kursaal stroomt het vloeibare goud over onze stad, terwijl op het podium van de kursaal de buikdanseressen en de tamtam de scepter zwaaien.

Maar zal ons Thermenpaleis wel waardig genoeg zijn om al die zieke oliemagnaten te herbergen en te verzorgen ?

Geen nood, we breken het af en zetten er iets nieuws. Er zullen wel makettenbouwers te vinden zijn om iets monstermoderns te bedenken dat in de plaats kan komen. En met groot gejuich halen we het Badenpaleis, die Witte Olifant zaliger gedachtenis naar beneden.

Ik durf er alles op verwedden dat, eens het zover is, men tot de vaststelling zal komen dat die sjeiks het niet ernstig menen. Wat kan men immers van mensen verwachten die voortdurend de olieprijs de hoogte in jagen ?

Men zal dan zeer gelukkig zijn dat er toch al plannen bestaan om op die plaats appartementjes te bouwen en dat iemand bereidwillig genoeg zal zijn om die grond aan voordelige prijs van de stad over te nemen.

En zo zal de geschiedenis van het oude Station zich opnieuw herhaald hebben. Oostendenaars let op uw zaak en op de uitzicht van uw stad !

Jef KLAUSING