

EEN LIEDJE VAN DE VEGE

Een vriend leerde me voor de laatste Wereldoorlog volgend liedje zingen :

Ziet de bolle spriengen en laveeren,
't Is genepen, m'hen hum mee !
Ol voeruut ! Je moe je nievgeneeren,
Mannetjes van de V.G. !
Nog e pasjen en e pasje weere,
Dor zi, 'k hen 't gezeit !
Giv mo van de neute,
En leve de leute.
Je zit in de kas, Ol reit !

REFRING

Hola ! Hola ! Holala !
V.G.O. !!
Nog intje in de kas, haha !
V.G.O. !!
Ol te gore en 't go wa gon,
Holola !
Nog e duwtje en 't is gedon !
VEGEOLA !!

Wie kan daar meer over mededelen ?

We weten intussen reeds dat het V.G. strijdlied : "Oké, Oké, Oké, c'est le V.G. qui s'ammène ..." gedicht werd door de vader van ons medelid Julien Berard. Van waar de muziek herkomstig is, hebben we nog niet kunnen achterhalen.

JEF KLAUSING

N.V.D.R.

Het lied heet eigenlijk "VEGEOLA". Op het muziekstuk dat uitgegeven werd door éd. Julry, Brussel staat er te lezen :

"Végéola !! chanson sportive ... Paroles et musique de Max VERBIEST, auteur de "Oké ! V.G.", créée par le Jazz-Band V.G.O."

Het lied is in twee talen : Frans en Oostends ! De Franse tekst begint met

"Le ballon voyage sur la plaine,
C'est à qui l'attrapera ;
Mais voilà le V.G. qui s'amène
Et c'est le V.G. qui l'a !"

We willen hier ook nog de tweede Oostendse stroof bijvoegen omdat die meer dan de rest de sfeer van de gouden V.G.-jaren weergeeft :

Ol de menschen ston an hunder deure,
Wa ! wad is 't er nu gebeurt ?
Kiek nor ol die vinters per feteure,
't Is 'n eure da ta teurt !
't Zien ol de Vegisten die passeeren,
Flaggen an de kop.
Ze gon weer no boven,
Je mag het gelooven,
Drienkt er mor e pientjen op !

O.V.