

D E B A R G E

+++++

Een paar van onze leden waren onlangs in de gelegenheid foto's te bekomen van de laatste barges die de verbinding verzekerden tussen Oostende en Brugge , namelijk " DE ROOS I " en " DE ROOS II " . Dit waren stoombootjes .

De oude barge die we in ons Jaarboek 76 afgebeeld hebben en die rond 1897 nog gefotografeerd werd in de handelsdokken (foto in bezit van ons lid André Van Caillie) , was natuurlijk van een ander type .

Uit een Gids voor Oostende van het jaar 1837 blijkt dat deze oude barge toen in bezit was van Eugène Torreborre , Groentenmarkt 7 . De boot vertrok iedere morgen uit Oostende om half zeven . Gedurende de zomer was er nog een afvaart in de namiddag om 4 uur , 's winters om 3 uur .

Over " DE ROOS I & II " vinden we in een Provinciale Gids voor West-Vlaanderen , genoemd " WEGWIJZER " , voor het jaar 1909 :

OOSTENDE - Steamers " DE ROOS I " en " DE ROOS II " .
ROOSE FRERES , Stoombootreders : Brugge , 4 Houtkaai , Telefoon B. 160 ; Oostende , Slachthuisstraat , 7 , Telefoon O. 433 -
Twee dagelijkse stoombootdiensten Brugge-Oostende , heen en terug voor reizigers en koopwaren - Afvaart : Van Brugge (Scheepsdale) om 7 uren 's morgens en 5 uren 's namiddags. Van Oostende (Sas-Slykens) om 9 uren 's morgens en 3 uren 's namiddags -
Duur van de reis ongeveer 1 u.45 - Kaarten : Enkele reis fr. 1.00; heen en weer fr. 1,50 - Rechtstreeks verkeer met de boten van Londen en Tilbury , alsook met de Bargiën, Buurten en Stomers naar Gent, Antwerpen en Sluis - Voor alle inlichtingen en voorwaarden zich te bevragen te Brugge (Scheepsdale) Houtkaai 4 , te Oostende Slachthuisstraat 7 - De stoomboten zijn ook voor pleziertochten op billijke voorwaarden te huur .

Buiten deze barges waren er nog de BUURTSCHEPEN " OCTAVIE " en " JAMAIS PENSE , eigenaars P. De Wilde en G. Verhoelen met een wekelijkse buurtdienst tussen Antwerpen-Brugge-Oostende en terug , lading in Antwerpen (Zuidkom-Vlaamse Kaai) op vrijdag en zaterdag en vertrek de zondagmorgen . Aankomst te Oostende op vrijdag . Na lossing trok het schip naar Brugge waar het de volgende maandag de terugtocht aanvatte .

Om te volledigen : Een vrachtwagen met paarden vertrok ieder zaterdag om 12 uur uit Brugge naar Bredene en Klemskerke aan de herberg " Tyger " - Ezelstraat . Eigenaar was Camiel Braems .

R.V.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS