

## VERBLEEF BONAPARTE EENS IN HET HUIS LOUISE-MARIE?

door **Omer VILAIN**

In 1946 werd te Oostende een Internationaal Congres van de zee gehouden. Tussen de verschillende voordrachten die gehouden werden, was er ook een historisch onderwerp met als titel "Les cinq séjours de Napoléon sur notre Littoral Maritime". De spreker was Albert de BURBURE de WESEMBEEK. De integrale tekst van zijn toespraak verscheen later in "Rapport du Congrès International de la Mer à Ostende 1946".

Daarin lezen wij dat Bonaparte, waarschijnlijk incognito reizend, op 13 februari 1798 in Oostende toekwam en dat hij logeerde in het "Hôtel de la Marine" in de Kapellestraat.

Maar de BURBURE de WESENBEEK schrijft daarbij: "Evenwel, een oude Oostendenaar bevestigt ons dat de toekomstige Keizer van Frankrijk de nacht zou doorgebracht hebben in de Langestraat, in een gebouw dat later het Koninklijk Paleis zou worden en alwaar Louise-Marie, de eerste Koningin der Belgen zou overlijden". "Thans zijn de bureau's van Bruggen en Wegen er in ondergebracht", voegt hij er nog bij.

Daarom zochten we ook op wat Georges SOYER in zijn boek "Le drame Révolutionnaire et Napoléonien à Ostende", dat in 1928 gepubliceerd werd, schreef.

Op p. 175 schrijft G. SOYER: "Na gelogeed te hebben in het gebouw alwaar de Dienst van Bruggen en Wegen is ondergebracht en alwaar Louise-Marie, eerste Koningin der Belgen, overleed, vertrok hij de volgende ochtend...".

G. SOYER verwijst hiervoor als referentie naar het boek van de auteur Charles VAN ISEGHEM over: "André Van Iseghem, Bourgmestre et Maire d'Ostende; notes biographiques", uitgegeven in 1894.

In deze biografie lezen wij op p. 62: "De Keizer, die de versterkingen van de stad Oostende op 13 februari 1798 bezocht en die gelogeed had in de Langestraat in een huis dat toebehoort aan Koning Leopold II, kwam voor de eerste maal terug als Eerste Consul op 10 juli 1803".

Onze vraag is natuurlijk: Kapellestraat of Langestraat? Wie heeft er gelijk, wie is er mis? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen want alle stadsarchieven waarin daarover misschien te lezen was, zijn in de oorlogsbrand van mei 1940, zowel op het Stadhuis als in de Stadsbibliotheek, in de vlammen opgegaan.

Een heel kleine mogelijkheid is dat er ergens in het reusachtig Bonapartistisch Historisch Fonds te Parijs een spoor van terug zou te vinden zijn.

Wij kunnen, bij rondleidingen in ons "Oostends Historisch Museum De Plate", ieder geval met zekerheid zeggen dat de eerste Koningin der Belgen, Louise-Marie, er in 1850 overleed en dat Bonaparte wellicht op 13 februari 1798, ter gelegenheid van een inspectietocht over de aan gang zijnde verdedigingswerken langs ons kust, er kwam overnachten.....

Nota's

- De drie aangehaalde citaten uit de Franstalige boeken van Albert de BURBURE de WESEMBEEK, Georges SOYER en André VAN ISEGHEM werden door ons vrij vertaald.
- "Het Hôtel de la Marine" in de Kapellestraat stond er nog tot na de 2<sup>e</sup> Wereldoorlog, weliswaar reeds vele jaren ledig. Het werd tenslotte als een erg verkrot gebouw afgebroken. Het werd ook het "Hotel Jean" genoemd, naar de familienaam van de 19<sup>de</sup> eeuwse Franse uitbater JEAN.

---

### **VRAAG**

Welke brouwer/bierhandelaar verkocht indertijd, in Oostende, bier onder de merknaam "BAVARO BELGE"?

Indien mogelijk ook adres van de firma en de periode waarin het bier te verkrijgen was.

Alle inlichtingen welkom, waarvoor bij voorbaat dank,      bij Roger TIMMERMANS  
Sint-Sebastiaanstraat 24  
8400 Oostende

\* \* \*

### **EEN ULTIEME OPROEP**

De stichter van "De Plate" Ary SLEEKES publiceerde een achttal boekdeeltjes tussen 1956 en 1964 over heemkunde en folklore. Hij was nog bezig met een 9<sup>de</sup> deel over "La Belle Epoque" en een 10<sup>de</sup> met als titel "Beknopt Oostends Woordenboek".

Ary SLEEKES overleed op 25 januari 1966 en de twee teksten van delen 9 en 10 waren onvindbaar, aldus zijn neef Raf SEYS in het "Lexicon van Westvlaamse schrijvers, deel I" (1984).

Wij hopen nog altijd dat deze handschriften niet vernietigd werden en wellicht nog ergens tussen andere papieren verborgen zitten.

Moch dit zo zijn dan zouden wij zeer gelukkig en dankbaar zijn zo we die mogen inkijken en gebeurlijk toch nog laten publiceren.

We weten het is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar men weet nooit! Hoop doet leven en wij hopen verder.

O. VILAIN  
Voorzitter "De Plate"