

OOSTENDE - NICE

door Omer VILAIN

In het novembern timer van "De Plate" verscheen er een bijdrage van Serge VAN DAELE met als titel "Bloempot op sokkel".

Hij vertelt daarin dat in de Oostendse Hotelschool (K.T.A.I.) zo'n prachtige bloempot aanwezig is zoals er op postkaarten van het vroegere Kursaal te zien waren. Dit naar aanleiding van een door ons geschreven rubriek die in "De Zeewacht" verschenen was.

Hij schrijft ook o.a.: "Wat opvalt is dat de stad "Nice" regelmatig voor komt in de uitleg" die hij in verband met die bloempotten gevonden heeft en dat schijnt hem te verwonderen.

Met een klein antwoord willen wij aan ons geacht lid misschien wat meer opheldering brengen.

Zo weten wij dat in het begin van de 20^{ste} eeuw, en zeker tussen 1900 en 1905, een zekere toeristische samenwerking was tussen Oostende enerzijds en de Middellandse kuststeden Nice, Menton, Monaco en zelfs het Spaanse San Sebastián.

Zo kennen wij enkele prentkaarten van Oostende en de hierboven vermelde badplaatsen met op de illustratiezijde een bijgedrukte publicitaire zin. Om er maar een paar te vermelden: "Ostende l'été, c'est Nice l'hiver". "Après Nice, visitez Ostende, la plus belle plage du monde". "Nice à Paris 15 heures, Paris à Ostende 4 heures".

We troffen ook nog een kaart aan van Monte-Carlo met als rode opdruk "Ostende (saison 1902). Inauguration des nouveaux Salons".



Het is dus mogelijk dat bij de inhuldiging van de nieuwe Kursaalalons er inderdaad enkele mooie siervazen gekregen waren of gekocht werden.

Hierbij laten wij een tweetal prentkaarten uit het begin van vorige eeuw zien, de eerste met Koning Leopold II op de Zeedijk te Oostende, de tweede de "Jetée-Promenade et Hôtel des Anglais" te Nice.



ANTONY-FOTO'S UIT HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN OVERGEDRAGEN AAN HET STADSARCHIEF OOSTENDE

EEN ICONOGRAFISCHE GOUDMIJN VOOR HET OOSTENDE VAN HET INTERBELLUM (slot)

door Norbert HOSTYN

Nr. 290838/6

Trekking van de Koloniale Loterij.

Locatie: Concertzaal van het Kursaal.

Op de foto is ook het symfonisch orkest van het Kursaal te zien.

Nr. 60938/25

De Oostendse Gilles

Locatie: St. Sebastiaanstraat, het huis uiterst rechts "Lindor" vormde de hoek met het Wapenplein.

Nr. 80938/02

De ingang van de bioscoop "Rialto" in de Langestraat.